



De Nieuwsbrief van de Stichting Wereldpaviljoen verschijnt enkele keren per jaar en is bedoeld voor onze stakeholders, overheid, scholen-koepels, partners en sympathisanten.

Wereldpaviljoen • 5935 BL Steyl • Sint Michaëlstraat 6a  
info@wereldpaviljoen.com • www.wereldpaviljoen.com  
Redactie: Werkgroep PR-Communicatie Wereldpaviljoen  
E-mail: pr-communicatie@wereldpaviljoen.com

## Voorwoord van de nieuwe voorzitter Bryan Rookhuijzen



Tjonge, wat kan het snel gaan. Zo wist ik een paar maanden geleden niet van het bestaan van het Wereldpaviljoen en zo ben ik als kersverse voorzitter een voorwoordje voor de nieuwsbrief aan het schrijven. En ik kan nu al zeggen: het voelt als een warm bad!

In die korte tijd heb ik op allerlei manieren al heel veel mooie indrukken opgedaan. De nieuwjaarsreceptie, gekoppeld aan de overdracht van de voorzittershamer door René Poels aan mij, was voor mij een cadeau. Ik heb kunnen genieten van de goeie sfeer en kennis kunnen maken met verschillende vrijwilligers. Ook heb ik inmiddels mijn eerste bestuursvergadering gehad, eerste kennismakingen met “stakeholders” (rotwoord eigenlijk) achter de rug, eerste koppen koffie met vrijwilligers en heb ik met onze penningmeester een cheque van de RABO bank in ontvangst mogen ne-

men. En dan vergeet ik bijna nog iets: in die paar weken ben ik inmiddels voorzien van een e-mailadres, een telefoon, een badge, visitekaartjes, toegang tot Dropbox en zelfs “bedrijfskleding”. Ik hoor er dus al helemaal bij! Ik verheug me op een mooie, lange periode bij het Wereldpaviljoen en ben er trots op er bij te horen!





## Afscheid en een nieuw begin



- *De symbolische overdracht van de voorzittershamer zorgde voor de nodige hilariteit.*

Het Wereldpaviljoen is het nieuwe jaar flitsend van start gegaan rond het afscheid van voorzitter René Poels en de start van zijn opvolger Bryan Rookhuijzen. Een speciaal organisatiecomité had alles uit de kast gehaald om het Wereldpaviljoen feestelijk te versieren en een onvergetelijk programma samen te stellen.

### Afscheidsreceptie

Het begon donderdagmiddag 9 januari met een speciale drukke receptie voor stakeholders, relaties en partners uit Steyl. Hartverwarmend waren alle positieve reacties en complimenten voor datgene wat we samen de afgelopen tien jaar in Kloosterdorp Steyl hebben opgebouwd. Met als afsluiting een onverwachte bijdrage van de familie Poels. Broer Jos hield een emotioneel betoog over het werk van zijn broeder en de kritische rol van José. Hij meldde dat René hem als timmerman een houten hamer had gevraagd. En die kwam! Een enorm grote tien kilo zware hamer. Symbolisch werd deze voorzittershamer overgedragen aan Bryan Rookhuijzen. Hilariteit alom. En die werd nog groter toen Jos meldde dat hij de hamer wel terug wilde!

### Dankwoordje uit Ghana

Via de Vrienden van Christopher (Sevenum) kreeg René tijdens de receptie een digitale boodschap aangereikt op een USB stick van Faustina Ayambire uit het dorpje Sirigu (Noord-Ghana). Ze dankt René voor de vriendschapsband en wat hij samen met de vrijwilligers van het Wereldpaviljoen doet voor Ghana en een betere wereld. "Ik vergeet nooit jullie bezoek aan ons vrouwenproject in Sirigu. En daarna de uitnodiging om bij jullie het entreegebouwtje van het Ghana-paviljoen op traditionele wijze te beschilderen. De vrouwen van Sirigu danken jou op deze bijzondere vaarwel-dag. God bless you".





## Nieujaarsborrel

Een dag later startte de nieuwjaarsborrel met vooraf een speciaal voor René en José samengesteld feestelijk programma. Voorzitter Hans Vestjens van de Vrienden van het Wereldpaviljoen zorgde als ceremoniemeester dat alles vlotjes verliep.



## Visionair

Namens de gemeente Venlo schoof wethouder Marij Pollux aan. Zij sprak over een bijzondere voorzitter. "Een visionair en bovenal een gedreven persoon die zich met hart en ziel heeft ingezet voor het Wereldpaviljoen in Steyl. We nemen afscheid van iemand die on-



losmakelijk verbonden is met de ziel van dit prachtige educatieve centrum, René Poels. Maar we verwelkomen ook de nieuwe voorzitter Bryan Rookhuizen, die ik nu al vanaf deze plek ongelofelijk veel succes toewens".

## Verrassing

Twee bijzondere vrienden van René zorgden voor een verrassing. Nard Reijnders zorgde voor een muzikaal intermezzo tussen de eerste en de tweede groep sprekers. Met enkele muzikale hoogstandjes liet hij horen waarom hij zo'n geweldige muzikant is.

## Halfbroer

Columnist Sjef Derkx legde fijntjes uit hoe het nu werkelijk zit met het feit dat René zijn 'halfbroer' zou zijn. Zijn lachwekkend verhaal werd afgewisseld met feitelijke en verzonnen anekdotes.







### Ton Dols

Namens het bestuur sprak Ton Dols. Hij was destijds een van de eersten die door René benaderd werden voor een functie in het bestuur. Volgens Ton was René geen echte voorzitter. Vergaderen was niet zijn sterkste kant. Kansen en mogelijkheden die voorbij kwamen greep hij aan en ging daarmee aan de slag. Hij sloot zijn betoog af met de mededeling dat we de beste voorzitter hebben gehad die het Wereldpaviljoen zich maar kon wensen.

De cadeaus die vervolgens werden aangeboden waren overweldigend.

Van een mooie reischeque en een digitaal en ook fysiek fotoalbum tot en met een reservering in het klooster van de blauwe zusters in Steyl.

### Scheidende voorzitter en nieuwe voorzitter

Daarna was het de beurt aan de scheidende voorzitter en de nieuwe voorzitter. Met een ferme zwaai overhandigde René Poels de een dag eerder van zijn broer Jos gekregen "voorzittershamer" aan Bryan Rookhuijzen en daarmee was de overdracht ook symbolisch een feit.



### Muzikale zanghulde

Dat we bijzondere vrijwilligers hebben wisten we natuurlijk al langer. Het was echt een verrassing dat er zoveel zang en muzikaal talent schuilt achter ons vrijwilligersteam. Mooie teksten. De mannen van de Technische Dienst openen met een dankwoord en een bijzondere reischeque. Daarna was het de beurt aan team Recreatie met een toespraak en een groots cadeau: de wereldbol met ons houten



Team Huismeesters en Technische dienst



autootje en bootje. De vrijwilligers van team Educatie verschenen met een processievaandel. En ook zij brachten hulde aan de scheidende voorzitter met een rap.

De gastdames en -heren van La Cantina zongen op de wijs van Het Dorp van Wim Zonneveld een mooi lied. Namens het team PR-Communicatiegroep nam Harm Langenkamp plaats achter het spreekgestoelte. Hij bood een zelfgemaakte cartoon van de scheidende voorzitter, zittend op een wc-pot in een hotel ergens in Rio de Janeiro.





## Dankwoordje van José en René Poels

Alles was in het diepste geheim voorbereid. In al die 15 jaar dat ik bij het Wereldpaviljoen ben was dat nog nooit gebeurd. Overal wist ik wel een beetje van. Organiseerde mee of keek over de schouders mee.

De ene na andere verrassing kwam nu voorbij. In woorden, creatieve expressies, muziek, cadeaus, zang, bloemen, de bediening, de officiële overdracht van de voorzittersHAMER én de benoeming tot erevoorzitter van ONS Wereldpaviljoen.

José en ik zijn diep onder de indruk van alle bijdragen. We zijn nog alles aan het verwerken. We genieten volop na van de geweldige sfeer die heerste in het feestelijk versierde Wereldpaviljoen. Samen met jullie hebben we het Wereldpaviljoen gemaakt tot wat het nu is. Het staat als een huis: zowel inhoudelijk als financieel.



Klaar voor de toekomst onder leiding van Bryan Rookhuijzen. En ongetwijfeld zal de kersverse erevoorzitter hier en daar ook een steentje bijdragen. Diep uit ons hart allemaal heel erg bedankt.

José en René Poels

